

## Permanente vormingsdag

*“Jullie behoren toe aan een religieuze Familie die helemaal van Maria is.”*

Deze woorden sprak Don Bosco tot de eerste elf vrouwen die op 5 augustus 1872 –dit jaar 140 jaar geleden – net hun religieuze geloften hadden uitgesproken. En onze Stichter voegde eraan toe: *“Beschouw jullie mooie titel van Dochters van Maria Hulp als een eer en denk er dikwijls aan dat jullie Instituut het levend Monument van dankbaarheid van Don Bosco moet zijn aan Maria, de Moeder van God...”* (Kron.1, pg.254-255).

“Maria, de onbevleete en onze Hulp” was daarom het thema van de vormingsdag die een 60-tal Zusters Van Don Bosco bijeenbracht op zaterdag 11 februari te Wijnegem.

Vanuit de akten van het laatste XXIIste Algemeen Kapittel werd deze vormingsdag voorbereid en werd het thema deze keer helemaal gewijd aan Maria.



In een eerste werkmoment was de gastspreker Maria Verhegge, zij is de verantwoordelijke van de Focolare beweging in België en gaf ons een hele bezinning over de “viae Mariae”. Zelf sprak ze als wens uit dat deze meditatie voor elk van ons een “intieme ontmoeting zou mogen worden met Maria”. Maria Verhegge schrok er niet voor terug om haar persoonlijk getuigenis te voegen bij de 6 etappes van Maria’s leven.

In een tweede werkmoment werd ons door zr. Thérèse Angelet en zr. Hilde Uyttersprot een overzicht gegeven van de laatste driejaarlijkse evaluatie die onlangs in januari te Ariccia (Rome) heeft plaatsgehad. Vooreerst kregen we een overzicht van het programma van deze internationale bijeenkomst; dan kregen we in een notendop de kerngedachten uit de toespraken van de Algemene Overste, Moeder Yvonne. De werkpunten van de verificatie was de derde luik.

zr. Thérèse besloot de namiddag met enkele mededelingen over onze provincie. Als slotakkoord volgde een kort gebedsmoment tot Maria.

zr. Anne De Cocker