

In herinnering aan Don Rua

In een korte brief aan de salesianen heeft Don Pascual Chávez, algemeen Overste van de salesianen, officieel het jubeljaar aangekondigd van de dood van Don Rua, de eerste opvolger van Don Bosco.

Het jubeljaar zal beginnen op 31 januari 2010 en het jaar daarop in 2011 op dezelfde dag eindigen. Het is bij de dood van Don Bosco, op 31 januari 1888 dat Don Rua de eerste opvolger werd. Hij zou het werk en het gedachtengoed van de Stichter verder zetten en in zijn spoor gaan.

Zoals Don Pascual Chávez zei, "zal dit jubeljaar voor de salesianen een verlenging zijn van het huidige jubeljaar van 150 jaar bestaan van de salesiaanse congregatie. Het is een uitgelezen kans om onze roeping als salesiaan te verdiepen."

De algemeen Overste reikt de salesianen drie "aandachtspunten", drie "richtlijnen" aan om in het komend jaar aan te werken en te verdiepen, zowel als persoonlijke weg, maar ook gemeenschappelijk en op provinciaal niveau. In een volgende pastorale brief zal hij deze aanwijzingen verdiepen.



Naar het voorbeeld van Don Rua, is het eerste aandachtspunt : "zich overvloedig laven aan de Bron van het Leven om zo de trouw aan de salesiaanse roeping te behouden."

Zoals Don Rua het eens zei : "te Mirabello zal ik proberen Don Bosco te zijn", is dit de tweede oproep.

De Constituties van de salesianen zijn een referentiepunt om vandaag "Don Bosco te zijn".

De derde aanwijzing vertrekt vanuit de passie van Don Rua voor het "Da mihi animas".

"De zending was voor hem een oproep om te beantwoorden aan de noden van de jongeren en om er

gepaste pastorale wegen voor te zoeken om hen nabij te komen en het Evangelie te verkondigen", zo verklaart Don Chávez.

De viering van het eerste eeuwfeest van de dood van don Rua staat vermeld in een brief die hij schreef en moet de salesianen helpen om "een historisch besef te verkrijgen dat, sinds de dood van Don Bosco tot op vandaag, de congregatie een grote en belangrijke ontwikkeling heeft gekend, met momenten van vooruitgang, van reflexie, van een nieuw elan, en van verdieping. De identiteit van de congregatie verhoudt zich beter tegenover zijn geschiedenis door de vormen en de ervaringen die men heeft meegemaakt in de verschillende momenten en op de moeilijke plaatsen."