

SIMA Tours (lic. A 1143)
organiseert voor
Don Bosco Vlaanderen vzw



*Het begon
met een droom*



Het ouderlijk huisje van de Bosco's

Reis naar Don Bosco in Turijn

20-26 mei 2011

Beste vrienden van

Don Bosco

Sinds het Don Boscojaar 1988 vertrokken vanuit Vlaanderen heel wat bussen naar Turijn en omstreken, op verkenning naar het leven en werk van Don Bosco. Een paar duizend jongeren namen deel aan deze reizen, maar er waren ook al heel wat reizen voor volwassenen: medewerkers van Don Bosco, oud-leerlingen, ouders en familie van salesianen en zusters, of gewoon mensen (jong en oud) die interesse hadden voor Don Bosco.

Deze reizen werden telkens unieke weken. Niet alleen omdat er tijdens zo'n reis een deugddoende sfeer en verbondenheid groeit in de groep, maar vooral omdat het leven van Don Bosco en Maria Mazzarello ook in onze tijd nog mensen kan boeien, zeker als u op al die plaatsen komt waar zij geleefd hebben.

Het boekje dat u nu in handen hebt, is bedoeld voor mensen in heel het Vlaamse land die deze Don Boscoreis ook eens willen meemaken. Misschien hebt u een zoon of dochter die ooit deelnam aan een Turijntocht voor jongeren en daar met veel enthousiasme over vertelde; of u hebt een salesiaan of zuster van Don Bosco in de familie en u wil wat meer te weten komen over de stichters van deze congregaties; of misschien bent u werkzaam (geweest) in een huis van Don Bosco; of Don Bosco is voor u iemand waarbij u steun en bemoediging kan vinden voor uw eigen leven; of u wil gewoon eens de belangrijkste plaatsen uit het leven en het werk van Don Bosco bezoeken ...

Hebt u interesse, aarzel dan niet om in te schrijven. Wij beloven u een goed voorbereide en heel zinvolle reis, tijdens de week waarop in Turijn het feest van Maria Hulp der Christenen gevierd wordt!

Bedoeling van deze reis

We willen gedurende een week kennis maken met het leven van Don Bosco. We reizen daarvoor naar de Noord-Italiaanse stad Turijn. De datum van deze reis is zó gekozen dat we in Turijn zullen zijn op de dag dat het feest van Maria Hulp der Christenen gevierd wordt, namelijk op 24 mei.

In de gezelligheid van de groep, in het bezoeken van de plaatsen in en rond Turijn, in bezinning en eucharistie vieren, in de ontspanning, ... zullen we gedurende acht dagen het leven van Don Bosco heel concreet kunnen

aanvoelen, met de bedoeling de boodschap van Don Bosco daarna ook zelf nog beter te kunnen beleven en doorgeven in ons eigen leven.

Programma en reisorganisator

De reis vindt plaats tijdens de tweede helft van de meimaand, van vrijdagmorgen 20 tot donderdagavond 26 mei 2011.

De heenreis (\pm 1.000 km) doen we in één dag. We verblijven in de buurt van Turijn. De eerste twee dagen bezoeken we heel wat plaatsen in Turijn en omstreken. De derde dag rijden we naar Mornese, het dorp van Maria Mazzarello (die samen met Don Bosco de zusters van Don Bosco stichtte). De vierde dag wordt zeker een hoogtepunt in de reis, met de viering van Maria Hulp der Christenen in Valdocco. De laatste dag zijn we opnieuw in Turijn waar we Valdocco bezoeken, de plaats waar Don Bosco zijn levenswerk uitbouwde. De terugreis doen we in één dag. Een meer gedetailleerd reisoverzicht vindt u verder in deze folder.



De reis wordt georganiseerd door SIMA Tours uit Lichtervelde (lic. A 1143). We reizen met een luxecar van 50 plaatsen, met toilet, DVD, bar met koffie en frisdranken, airco,... Een comfortabele bus voor een aangename reis!

Verblijfplaats in Turijn

In Italië logeren we de ganse week op dezelfde plaats: VILLA SPERANZA, een bezinningscentrum van de paters Somaschi. In de loop van de voorbije jaren hebben we daar reeds vele malen gelogeed met Vlaamse groepen, en we zijn er heel tevreden. We logeren dus niet in een hotel, maar in een huis waar we ons echt 'thuis' mogen voelen, en dat bovendien de voorbije jaren volledig vernieuwd werd. Er zijn voldoende kamers van één en van twee personen, naar ieders keuze (geen prijsverschil), met ruime sanitaire voorzieningen op alle kamers. Er is een lift voor wie moeite heeft met trappen.

Kostprijs van de reis

Op basis van de prijzen van bus, maaltijden en verblijf in Turijn kunnen we de prijs per persoon voor het jaar 2011, evenals vorig jaar, vastleggen op 550 euro. Hierin zitten alle gezamenlijke uitgaven: bus, verzekering, alle overnachtingen, middagmalen onderweg en alle maaltijden in Italië (drank inbegrepen). In dit bedrag is niet voorzien: kleine uitgaven zoals de souvenirs en de kaartjes die u onderweg of in Turijn koopt en de drank bij het middagmaal in Frankrijk tijdens de terugreis.

De organiserende werkgroep

De begeleiding van de reis is in handen van Wilfried Wambeke. Hij is salesiaan en woont momenteel in het Don Boscocollege te Hechtel. Hij wordt bijgestaan door enkele salesianen, een zuster van Don Bosco en enkele jongeren die reeds in Turijn geweest zijn. Een ploeg met veel ervaring, die u op een deskundige en salesiaanse manier door het leven van Don Bosco en Maria Mazzarello zal leiden, en die er voor instaat dat deze reis voor u heel aangenaam kan verlopen.

Het verloop van de reis

Vrijdag 20 mei 2011: heenreis

Op vrijdag vertrekken we in de vroege morgen vanuit het Jeugdverblijf-centrum Don Bosco te Groot-Bijgaarden. Daar kan u op donderdagavond komen overnachten. U kan er tijdens de reis ook uw wagen achterlaten.

Met voldoende stopplaatsen onderweg rijden we rustig in één dag naar Turijn, waar we na aankomst kunnen proeven van de Italiaanse keuken en de dag afsluiten met een bezinningsmomentje en een gezellig samenzijn.

Zaterdag 21 mei 2011: Becchi en omgeving

Na het ontbijt rijden we naar Becchi, de heuvel waar Giovanni Bosco als kind opgroeide, en waar heel veel dingen te zien zijn die herinneren aan zijn leven, ondermeer het ouderlijk huis (zie foto), het huis van broer Giuseppe, een interessant museum dat de sfeer van die tijd weergeeft, een mooi vernieuwde kerk ter ere van Don Bosco (zie foto),... Na een lekker middagmaal en een groepsfoto voor het ouderlijk huis van de Bosco's wandelen we zowat anderhalve kilometer (wie wil, kan dit ook met de bus doen) door de prachtig-mooie streek: van het ouderlijk huis naar het parochiekerkje van Morialdo waar Giovanni Bosco als kleine jongen zo vaak kwam. In dit kerkje vieren we samen de eucharistie. Daarna rijden we langs Castelnuovo Don Bosco terug naar onze verblijfplaats.



Zondag 22 mei 2011: Chieri en Turijn

In de voormiddag rijden we naar Chieri, het stadje waar Giovanni Bosco zijn opleiding kreeg: collegetijd en seminarie. Rondleiding in het stadje. Na het middagmaal komen we voor het eerst in Turijn zelf. We bezoeken de kerk van Franciscus van Assisi, waar Don Bosco zijn eerste mis opdroeg en waar hij op 8 december 1841 in de sacristie Bartolomeo Garelli ontmoette: het begin van zijn werk voor de straatjeugd van Turijn. Daarna is er tijd voor een terrasje of om het centrum van Turijn te verkennen.

Maandag 23 mei 2011: Mornese

We rijden ongeveer 150 kilometer verder naar het zuiden, naar Mornese, het dorpje waar Maria Mazzarello geboren werd. Samen met Don Bosco stichtte zij de zusters. Mornese ligt in een zeer mooie streek, met landelijke dorpjes en wijngaarden. We bezoeken het geboortehuis en de omgeving. Vanuit de Valponasca waar we 's middags picknicken, zijn er tussen de wijngaarden prachtige wandelingen te maken. We eindigen de dag met een viering in de kapel van het college waar Maria Mazzarello op 5 augustus 1872 haar eerste geloften aflegde. Zo ontstond de congregatie van de Zusters van Don Bosco. Daarna terug naar Villa Speranza.

Dinsdag 24 mei 2011: Turijn

Feest van Maria Hulp van de Christenen

In de voormiddag sluiten we aan bij de feestelijke eucharistieviering in de basiliek van Maria Hulp der Christenen in Valdocco. We zijn hier in het hartje van het levenswerk van Don Bosco. Na de viering kunt u rustig wat rondkijken op de plaatsen waar hij het grootste deel van zijn leven doorbracht.

Middagmaal in Villa Speranza, en daarna bezoeken we de beroemde Sacra di San Michele. 's Avonds rijden we via de meren van Avigliana terug naar Valdocco, waar we deelnemen aan de processie ter ere van Maria Hulp van de Christenen. Dit is echt een uniek en onvergetelijk gebeuren!

Woensdag 25 mei 2011: Valdocco

In de voormiddag komen we langs een paar plaatsen in Turijn die van belang geweest zijn tijdens de eerste jaren van het jeugdwerk van Don Bosco, toen hij nog geen vaste verblijfplaats had: het Rifugio, de markt, de Consolatakerk,... Je krijgt heel wat tijd om de Italiaanse sfeer op te snuiven tijdens een bezoek aan de dagelijkse grote openluchtmarkt. Je bent dan ook in de buurt van de winkelwandelstraten, of je kunt genieten van een heerlijk Italiaans koffietje op een rustig terras.

Na het middagmaal in Villa Speranza krijgen we een rondleiding in Valdocco, de plaats waar Don Bosco zijn levenswerk uitbouwde. We bezoeken het Pinardikapelletje, de kamers van Don Bosco, de kerk van Franciscus van Sales, de basiliek, het museum met allerlei herinneringen aan het leven van Don Bosco,... Tenslotte sluiten we de reis af met een stemmige eucharistieviering in het Pinardikapelletje in Valdocco.



Donderdag 26 mei 2011: terugreis

De terugreis doen we opnieuw in één dag. Zoals tijdens de heenreis nemen we rustig de tijd, met een middagmaal in de buurt van Mulhouse en voldoende stopplaatsen onderweg, zodat het niet té vermoeiend wordt. We komen aan in Groot-Bijgaarden rond 21.30 uur.

Hoe moet het nu verder?

Indien u besluit om deel te nemen aan deze reis verwachten we dat u ons de inschrijvingsstrook opstuurt (wacht er niet te lang mee: wie eerst inschrijft, krijgt voorrang). In elk geval moeten de inschrijvingen binnen zijn vóór 15 april 2011.

Als u inschrijft (indien u met twee bent, kunnen beide zijden van de inschrijvingsstrook gebruikt worden), zal u daarna een brief krijgen met een overschrijvingsformulier om het reispeld over te schrijven. Tegelijkertijd ontvangt u dan ook een uitnodiging voor een informatie- en kennismakingsnamiddag waarop we met alle ingeschrevenen samenkomen (Jeugdverblijfcentrum Don Bosco te Groot-Bijgaarden, zondagnamiddag 8 mei 2011). Daar zullen we de reis uitgebreid voorstellen aan de hand van een mooie presentatie. We zullen dan ook alle verdere gegevens meedelen die u nodig hebt: een gedetailleerd verloop van de week, wat u allemaal moet meenemen, welke reisweg we volgen, hoe het logement er uitziet, enz.

Meer info en inschrijvingen...

De inschrijvingsstrook stuurt u naar onderstaand adres, waar u ook terecht kan voor verdere informatie:



DON BOSCO

Wilfried Wambeke

Don Boscostraat 72
3940 Hechtel

Tel. 011 / 73 38 84

gsm: 0495 / 500 631

E-mail: wilfried.wambeke@gmail.com



INSCHRIJVING voor de TURIJNREIS van 20-26 mei 2011

Duidelijk leesbaar schrijven a.u.b.

NAAM + voornaam:

Straat: Nummer:

Postnummer: Gemeente:

Telefoonnummer:/.....

Geboortedatum:

E-mailadres:

Datum: Handtekening:

Opsturen vóór 15 april 2011 naar: Wilfried Wambeke, Don Boscostraat 72, 3940
Hechtel