

Pelgrimstocht naar Turijn



2008-09-16 Turijn (Italië)
Vandaag zijn de Kapittelleden te Turijn, als het ware de wieg van het salesiaans charisma. De Kapittelleden zijn heel vroeg toegekomen en werden vreugdevol ontvangen door de Zusters van Don Bosco uit de naburige huizen op de Piazza Maria Ausiliatrice. Deze Basiliek is voor elkeen die er binnenkomt steeds een

intens moment waarop het hart zich vervult met vreugde. Ook voor de deelnemers van het komende Kapittel is dit zo: want op deze plek wil toch elke Zuster van Don Bosco ééns in haar leven komen. Er zijn natuurlijk nog vele andere dierbare plaatsen die willen bezocht worden: de kamers waar Don Bosco geleefd heeft, de Pinardi kapel, de bewuste 'waterpomp' en de speelplaats waar Don Bosco tussen zijn jongens heeft geleefd. De kapel van Franciscus van Sales en vooral de Basiliek die net gerestaureerd is en het prachtig schilderij van Maria Hulp.

Het is ontroerend te kunnen bidden bij het praalgraf van Don Bosco en enkele meters verder bij dat van Maria Mazzarello. Het algemeen Kapittel wordt haar toevertrouwd en wordt er gebeden opdat de oorspronkelijke geest van Mornese elke Zuster van Don Bosco mag bezielen.

De eucharistieviering werd voorgegaan door de Provinciaal, don Stefano Martoglio, de liturgie en de liederen werden verzorgd door de jongeren van twee lycea van Turijn: "Maria Mazzarello" en "Maria Hulp". De muzikale begeleiding werd verzorgd door het "Mozart orkest" van het Instituut "Virginia Agnelli". Na de viering werd nog speciaal het gebed gebeden voor het Algemeen Kapittel, een loflied gezongen bij het altaar van Maria Mazzarello en de laatste zegen ontvangen bij het altaar van Don Bosco. Na een kort middagmaal zijn de Kapittelleden terug naar Rome vertrokken.

